

Olympia E8 de kampioenen van 2014

Dit seizoen was het voor het E8-team een mix van allerlei verschillende dingen. Nieuwe spelers, nieuwe coaches, winnen, en nog eens winnen. We hadden een sterspeler met af en toe sterallures, een keeper die soms geen keeper wilde zijn. Een verdediger die niet wist dat hij onze belangrijkste verdediger was. Nieuwe spelers die soms nog zo graag wilden scoren dat ze niet wisten wanneer ze moesten stoppen met scoren, het werd soms 16-1.

Al snel werd het een team dat graag wilde winnen en dat ook samen begon te spelen. Of je nu achter of voor speelde, scoren kon altijd. Onze vaste verdediger is de enige die niet gescoord heeft maar hij heeft zoveel tegendoelpunten voorkomen dat dit zeker geen schande is. De cijfers zijn duidelijk, 154 doelpunten gemaakt, 41 doelpunten tegen.

22 Pas toen we kampioen waren, wat trouwens pas na een week bekend werd, schrokken de jongens zo erg dat we meteen onze eerst volgende uitwedstrijd hebben verloren. Alles bij elkaar een leuk seizoen, voor sommige jongens voor het eerst op voetbal, voor anderen de eerste keer kampioen, voor de coaches was het allemaal nieuw.

Iedereen nogmaals bedankt voor de inzet, elke week waren ze er weer, de ouders, de spelers, de rijders en de coaches. "Kampioen worden doe je niet zo vaak", zei een van de jongens, dus ik ga er dit jaar alvast van genieten.



Is het geen plaatje? Het mooie Olympia-shirt mét de kampioensbeker van E8!

Seizoen 2013 / 2014
E8 kampioen

Artikel uit De Olympiaan
van juli 2014