



**SPELDENDRAGERS
BIJEEENKOMST**

2009

21 november

Speldendragers bijeenkomst 2009

Op zaterdag 21 november 2009 is het weer zover.

De mooie jaarlijkse bijeenkomst van 'oer-Olympianen' ofwel Olympianen die minimaal een kwart eeuw onafgebroken lid zijn van onze mooie vereniging.

Als ik naar de namen van de speldendragers kijk, en gelukkig ken ik ze vrijwel allemaal, dan is duidelijk dat dit leden van de buitencategorie zijn.

Leden die ervoor hebben gezorgd dat Olympia, inmiddels meer dan 123 jaar na de oprichting in 1886, nog steeds een bloeiende vereniging is. En daar mogen we best wel trots op zijn met zijn allen.

Sinds de vorige speldendragers bijeenkomst is er weer het nodige gebeurd bij Olympia.

Op voetbalgebied was er de teleurstellende degradatie voor Olympia 1 naar de 3^e klasse.

Onder leiding van nieuwe hoofdtrainer Frank Kooiman is in het huidige seizoen veel eigen jeugd ingepast en zien we weer aantrekkelijk voetbal met steeds betere resultaten.

Investeren in de jeugdopleiding is een duidelijk speerpunt in ons beleid, en met het aanstellen van een technisch jeugdcoördinator hebben we een belangrijke stap gezet naar een betere organisatie en kwalitatief goede trainers en oefenstof. Dat gaat zich op termijn terugbetalen in meer sportief succes en met het talent in de seniorenselectie en in de junioren kunnen we in de nabije toekomst weer mooie tijden gaan beleven.

Verder blijven we volop bezig met het activeren van vrijwilligers, correct gedrag, mooie tradities en evenementen en nieuwe initiatieven .

Het vernieuwen van de accommodatie is een andere grote uitdaging voor het huidige bestuur, en in de loop van dit seizoen hopen we daarvoor een concreet plan aan de leden te presenteren.

Dit jaar heb ik de eervolle taak om de speld voor het 70-jarig lidmaatschap uit te reiken aan markante Olympiaan Henk Grendel, die dus in 1939 als jochie lid werd van Olympia.

Henk is nog steeds een graag geziene en zeer regelmatige bezoeker van wedstrijden en clubhuis.

Verder de 60-jarige speld voor Bert Keij, en een aantal spelden voor 50 jaar, 40 jaar en 25 jaar lidmaatschap.

In de uitnodiging voor de bijeenkomst stond vermeld dat deze nieuwe speldendragers samen goed zijn voor maar liefst 615 jaar lidmaatschap!

Dat betekent dus 615 jaar van ongetwijfeld heel veel mooie herinneringen aan al die jaren sportactiviteiten en vriendschap aan de Bodegraafsestraatweg.

Namens het bestuur en alle mede speldendragers van Olympia wil ik de commissieleden Henk Vos, Jack Tomson en Dirk Jan Blok weer van harte bedanken voor het organiseren van deze mooie jaarlijkse reünie.

Het zal ongetwijfeld weer een erg gezellige bijeenkomst worden, en ik wens iedereen daar alvast heel veel plezier bij!

Edo Neefjes

Voorzitter G.C. & F.C. OLYMPIA

Welkom speldendragers

Ja, inderdaad we zouden er wel een boek over kunnen schrijven

Over alle speldendragers met zoveel historie is veel te vertellen. Misschien gebeurt het nog wel eens. Des te leuker is het dat wij jaarlijks bij elkaar komen om de geschiedenis in herinnering te brengen en de jonkies in ons midden te verwelkomen.

En wat ons bindt, dat is toch **“Olympia”**.

Het aantal speldendragers blijft gelukkig groeien en dat is toch een goed teken. Gelukkig zijn dat vaak mensen die na het voetballen nog graag iets meer willen betekenen in de club en bereid zijn de club te steunen in allerlei functies.

Daarvoor ben je **“Olympiaan”**.

Met het oog op het 125-jarig bestaan van onze club in 2011 zouden wij iedereen willen oproepen er een speciaal jaar van te maken.

Ideeën en suggesties om dit geweldige feit extra kleur te geven horen wij graag.

Wij zijn nu al gestart met de voorbereidingen en willen graag een boekje uitgeven over alle speldendragers. Belangrijk is dat wij van iedereen de juiste adressen blijven houden om zoveel mogelijk mensen te kunnen informeren.

Met dank aan onze voorzitter Edo Neefjes, die weer de diverse spelden zal uitreiken, wensen wij ieder een genoeglijke bijeenkomst.

Dirk Jan Blok, Jack Tomson en Henk Vos

70 JAAR LID

Henk Grendel:

Lid van Olympia sinds 1939.

Speelde in de jeugd o.a. in de A1, bij de senioren in het 1^e en 2^e elftal.

Op latere leeftijd in het 4^e en bij de veteranen.

Was deelnemer van het juniorkamp in 1949 te Nunspeet.

In 1965 mede oprichter en bestuurslid (een aantal jaren) van de supportersvereniging.

Betrokken bij de bouw van de nieuwe tribune in 1997.

Samen met zijn vrouw Nel fervent supporter van het 1^e elftal.

60 JAAR LID

Bert Keij:

Werd op 13 jarige leeftijd lid van Olympia.

Speelde bij de jeugd en senioren.

Trainde geruime tijd zowel jeugd als senioren elftallen, en was leider van het 3^e elftal.

In 1956 werd een volleybal afdeling opgericht, Bert maakte van 1958 t/m 1970 deel uit van de volleybalcommissie, en speelde in het seizoen 1960/1961 in het allereerste Nevobo team.

50 JAAR LID

Pim van 't Hoog:

Werd als 12 jarige lid van de club.

Gespeeld in de jeugd en lagere senioren teams.

Maakte van 1984 t/m 1989 deel uit van de veteranencommissie.

Leider van jeugd en seniorenelftallen.

Trad op als scheidsrechter bij wedstrijden van de lagere elftallen.

Als ondernemer momenteel lid van de businessclub Olympia.

Hans Man in 't Veld:

Op 11 jarige leeftijd lid van de club.

Speelde in de jeugd en seniorenelftallen.

Hans heeft zich gedurende zijn lidmaatschap op velerlei wijze voor de jeugd ingezet.

Vervolgens pupillencommissie van 1969 t/m 1978, juniorcommissie van 1980 t/m 1989 en van 1997 t/m 2001.

Was betrokken bij de KNVB pupillenkampen, en de buitenlandse reizen van jeugdelftallen.

Vanwege grote verdiensten voor de club benoemd tot "erelid" van de vereniging.

Sinds enkele jaren dagelijks als vrijwilliger actief bij de club.

Wijnand Stehouwer:

Op 16 jarige leeftijd lid van de club.

Speelde in de jeugd en lagere senioren.

Lid van de elftalcommissie van 1974 t/m 1978.

Lid van de zaalvoetbalcommissie seizoen 1975 /1976

Aantal jaren bestuurslid supportersvereniging.

Lid bouwcommissie nieuwe tribune 1997.

Bestuurslid (secretaris) van 1999 / 2005.

Verricht op dit moment diverse werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur.

Ondersteunt jaarlijks de Speldendragers commissie met het verzamelen van de gegevens voor dit boekje.

40 JAAR LID

Andre Hemerik:

Werd op 9 jarige leeftijd lid van Olympia.

Speelde in zowel de jeugd als lagere senioren.

Maakte deel uit van de pupillencommissie van 1978 t/m 1981.

Trainer en leider Pupillen.

Sinds kort lid van de barcommissie.

Als ondernemer momenteel lid van de businessclub Olympia.

Kees de Jong:

Sinds zijn 8^e jaar lid van de vereniging. Kees doorliep de jeugdafdeling in de lagere elftallen en werd door Johan Derksen “ontdekt” om in de A-regionaal te komen spelen als voorstopper.

In de senioren begon Kees ook als voorstopper totdat een andere kenner (Arno Pijpers) hem in de spits opstelde waar hij niet meer weg ging.

Na ongeveer 13 jaar in het eerste elftal te hebben gespeeld, ging Kees het uiteindelijk rustiger aan doen. Mede door zijn sterke lichaam en uitstekende koptechniek heeft Kees in deze periode meer dan 100 doelpunten gescoord.

Was een periode actief betrokken bij het jeugdvoetbal (leider van elftallen, leider van pupillenkamp etc). Lid van de kascommissie 1988-1989

Lid loterijcommissie renovatie kleedkamers in 2000.

In het bestuur van Jan Baaiman was Kees ruim een half jaar penningmeester waarna hij nog jaren de stille kracht op de achtergrond is gebleven met het verzorgen van de ledenadministratie, de boekhouding en dergelijke.

25 JAAR LID

Bert Both:

Werd via de gebroeders Rietveld op 29-jarige leeftijd lid van Olympia.

Doorliep de jeugdafdeling bij Be Fair in Waddinxveen.

Was lid van de orgaancommissie 1982/1983.

Maakte in 1987 deel uit van de elftalcommissie.

Speelt al jaren in een vriendenteam.

Glenn Eduard:

Glenn is met Olympia verbonden.

Hij komt uit een familie die al vanaf de jaren 30 dicht bij de vereniging betrokken is.

Toch begon hij zijn loopbaan pas op 10 jarige leeftijd. En dat terwijl zijn oom Piet nog wel voetbalschoentjes boven zijn wiegje had laten hangen. Na zijn start in E4, heeft Glenn in de jeugd altijd in de selectie elftallen gespeeld. Als onderdeel van laatste lichting van de Arno Pijpers-generatie, behaalde Glenn zowel als spits en als verdediger in de jeugd vele successen, met als sluitstuk de promotie naar de landelijke A jeugd.

Glenn speelde vanaf 1992 samen met zijn tweelingbroer Duncan circa 10 jaar in de verdediging van het 1^e elftal. Er was in die periode sprake van een hecht team met echte kameraden zoals Ton Molenaar en Onno van Os. Glenn vocht als linksback legendarische gevechten uit in de stadsderby's tegen Ona en boekte ook diverse successen. Zo maakte hij de promotie naar de 2e klasse in 1995 en het kampioenschap van de 3^e klasse in 1997 mee. Alles overigens zonder zelf één goal te maken!

Tijdens en na zijn actieve voetbal carrière heeft Glenn zich ingezet voor de Olympiaan en de Kascommissie. Thans speelt hij met veel enthousiasme in het veelbesproken Olympia 3 (vroeger 4). Olympia hoopt nog veel van Glenn te zien.

SPELDENDRAGERS	G.C. & F.C. OLYMPIA	2009
75 JAAR	40 JAAR	25 JAAR
1933 J. Bak	1968 J. Benschop	1973 P. Benschop
70 JAAR	1968 P. Deelen	1973 F. Groenland
1939 H. Grendel	1968 W. Donk	1973 F. de Jager
60 JAAR	1969 A. Hemerik	1973 G. Prevosth
1945 H. de Koning	1969 K. de Jong	1973 J. Schröder
1946 D. van Oije	25 JAAR	1973 R. Laurs
1947 B. Rietkerk	1942 L. Hageman	1974 M. Deelen
1949 B. Keij	1946 P. Melkert	1974 E. Evengroen
50 JAAR	1947 M. Mallon	1974 K. Evengroen
1948 P. Slappendel	1950 T. Janmaat	1974 M. Frederiks
1948 R. Thie	1950 G. Perdijk	1974 M. de Jager
1952 J. van Os	1951 J. K. Binnendijk	1974 R. Jekel
1953 L. Kwinkelenberg	1952 J. Krom	1974 D. van Vliet
1953 H. Vos	1955 J. Jue	1974 J. van Dijk
1954 C. Reebeen	1955 H. Muurling	1974 A. van Loon
1955 A. van Maaren	1957 L. Brandse	1975 J. Dessing
1957 H. Haverkamp	1957 H. van Zuthem	1975 R. Eugster
1957 J. Ruiten	1958 H. den Haag	1975 H. van der Laan
1958 K. Amesz	1958 H. Lenos	1975 B. van de Leeuw
1958 A. Kaandorp	1959 A. van der Berg	1975 E. Lugt
1958 D. Kruit	1959 H. Kulik	1975 E. Neefjes
1958 P. Lugthart	1960 J. Dortwegt	1975 B. van Vlaardingen
1958 R. Melkert	1960 R. Janmaat	1976 M. van der Camp
1958 F. Vervoort	1960 N. Noordergraaf	1976 R. Couvee
1959 P. van 't Hoog	1960 J. van der Heide	1976 P. Janssen
1959 H. Man in 't Veld	1962 T. de Vrind	1976 J. Vermeulen
1959 W. Stehouwer	1962 J. K. Bik	1977 E. ten Hove
40 JAAR	1964 J. van Leeuwen	1977 P. Kraaijenveld
1940 J. Huisman	1965 D. Burger	1977 M. de Ruiten
1946 F. Langerak	1966 A. Prevosth	1978 J. Benjamens
1949 J. Vermeulen	1966 F. van der Post	1978 T. Molenaar
1956 E. van Dam	1967 W. Backer	1978 P. Spijkerman
1958 S. Donk	1967 C. Vermeer	1979 G. Grootendorst
1959 G. Kramp	1968 L. Dekker	1979 H. Streefland
1960 C. Karelse	1968 G. Hoogendoorn	1980 R. van Es
1961 L. den Braber	1968 T. Nederhoff	1980 T. Kraaijenveld
1962 H. van Dam	1969 L. van Veen	1980 R. Tuyl
1962 B. Mol Sr	1970 D.J. Blok	1980 A. van Vliet
1964 C. Nagtegaal	1970 D. van Dam	1981 F. Baaiman
1965 A. van der Berg	1970 W. Lugt	1981 R. Dekker
1965 R. Swets	1970 E. van der Nol	1981 E. de Jager
1965 W. ten Brink	1970 F. van Sommeren	1981 D. van Laar
1965 P. Koole	1970 M. van Velzen	1982 M. van der Berg
1965 B. Mol Jr	1971 E. van der Ban	1983 J. Tomson
1966 W. Boon	1971 J. Govers	1983 J. Amesz
1966 F. Kruit	1971 H. Lugthart	1984 B. Both
1966 R. van der Vijgh	1971 M. Swets	1984 G. Eduard
1967 R. van der Ban	1971 G. Zijleman	
1967 P. Endenburg	1972 V. Laurs	

“Pas 25 jaar”

Een uitnodiging voor de speldendragers bijeenkomst van G.C. & F.C. Olympia!

Het is duidelijk dat het hier om iets bijzonders gaat dus ga ik snel na of de feiten wel kloppen.

Is het echt 25 jaar?

Was ik inderdaad 10 toen ik lid werd?

Waarom staat mijn tweelingbroer Duncan niet op de lijst.

Natuurlijk weet ik dat Duncan zijn lidmaatschap een paar jaar heeft onderbroken omdat hij het sportief hoger op gezocht heeft.

Ik heb het niet direct scherp maar het zal wel.

Ik heb een rotsvast vertrouwen in de club.

De uitreiking van de speld zie ik als een gebaar van de vereniging aan mij persoonlijk.

Dat is toch wel een heel machtig gevoel.

Een ceremonie die in het teken staat van het benadrukken van 25 jaar verbondenheid.

Het rood zwarte gevoel is op mij overgebracht door familie, is onderdeel van mijn leven en bepaalt mijn gezicht.

Mijn gedachten gaan uit naar mijn opa en vader.

Beide ras - Olympianen.

Er zijn geweldige (jeugd-)herinneringen en ik heb Olympia vrienden die met kerst over de vloer komen.

Hoeveel mensen kennen mij niet alleen of vooral als Olympiaan?

Net zoals elke club, is Olympia ook niet alleen maar hosanna.

Ik merk echter dat ik positieve zaken koester en mindere gebeurtenissen vergeet.

Als ik er over nadenk snap ik dat opeens.

Daar gaat het natuurlijk helemaal om.

Olympia is voor mij een verzameling mooie herinneringen.

25 jaar klinkt als een lange periode maar nog steeds heb ik elke donderdag frisse zin in de trainingsavond met daarna een biertje met gelijkgestemden.

En als ik dan ook nog even naar het Olympia leven van mijn opa kijk dan moet ik toch echt vaststellen dat het hier niet gaat om “al 25 jaar” maar om “pas 25 jaar”.

Proost!

Glenn Eduard