

Foto uit 1990, seizoen 1990/1991. Uit archief van Ad van Maaren.

Het is het seizoen 1990/1991. Een kiekje van het vriendenteam waar Ad van Maaren toen in speelde. Hij appte voetbalmaat George.

George: “Yo Ad! Alles wel in Prison Nederland (knipoog smiley)
Da's alweer een eeuwigheid geleden, lijkt wel. Dit was in 1990, seizoen 90/91.
Namelijk mijn laatste seizoen bij Olympia voor ik naar CVC Reeuwijk ging. Het 2e jaar van ons magistrale vriendenteam dat jaarlijks naar Antwerpen ging (smiley). Staand van links naar rechts: Dave Bussing, Edwin de Wilde, Marcel van Dam, George Hammer, Ad van Maaren, Martijn Mulder, Arco van Ieperen en Maghiel de Bruyne. Zittend: Dave Rabeling, Ton Groot, Marco Wieman, Leon Neven, Edward Neven.”

Ad: “Een feestelftal. Altijd gezellig en nog presteren ook. Voor mij ook een der laatste seizoenen voor ik naar Costa Rica ging voor 5 jaar.”

Ad schreef in die tijd het volgende gedicht:

Onwetendheid is kwaliteit
Zelfdeceptie mag.
Noodzakelijk.
Noodzakelijk voor de dichtersoverleving.
Natuurlijk surrealisme.”

Wil je meer weten over Ad? Lees dan eens de 4 artikelen van Marianka Peters op pagina 17 in de Goudse Post van 2 oktober 2019 over de roerige jaren 70 “In Gouda kon alles”.

Link: <https://www.goudsepost.nl/reader/59202/1255925/in-gouda-kon-alles>

